

Cursus: zo pest je een dictator weg

#Advies Egyptenaren geven tips voor een succesvolle revolutie aan hun broeders in Libië, Bahrein, Algerije, Jemen en Jordanië. Daar wil het maar niet vlotten.

Camil Driessen
Eva Ludemann
Cairo

Eigenlijk kan het de Egyptenaar niet veel schelen wat er in de landen om hem heen gebeurt. Maar begrijpen doen zij het wel. 'Wij Egyptenaren zijn de leiders van de Arabische wereld, dus doen ze ons na.' En dit zijn de wijze lessen die de andere demonstrerende Arabieren van Egypte zouden moeten leren.



Wapen je tegen traangas. Met Pepsi desnoods. REUTERS

1 Gebruik geen geweld

'Vreedzaam verzet werkt het beste. Dat was ook waarom wij meteen achter de demonstranten stonden', tipt Mahmoud Ezzat, de secretaris-generaal van het hoofdkwartier van de Moslimbroederschap. Mensen op straat zeggen hetzelfde. Omdat de demonstranten geen geweld gebruikten, maar zelf wel werden aangevallen, groeide de legitimiteit van hun strijd.

2 Azijn, uien en Pepsi

Schaf een goede protestkit aan. Allereerst een sjaal tegen het traangas. Maar een sjaal alleen is niet genoeg, zegt Camille Matar. 'Je moet die sjaal insmeren met uien en azijn. Traangas is zo heftig en door die ui en azijn heeft het minder effect.' Als je toch kotsneigingen van het traangas krijgt, dan is er volgens Camille een wondermiddel: Pepsi. Je moet het drinken én op je gezicht smeren.

3 Maak vriendjes met het leger

'Ze zijn onze vrienden. Egyptenaren en de militairen zijn één.' Soldaten worden hier op handen gedragen. De demonstranten bejubelden het leger zoals wij ooit de geallieerden. Dat maakte het onmogelijk om het leger in te zetten tegen het volk. Verdorment irritant voor een dictator, want zonder de steun van het leger houd je de massa niet onder duim. Neem een bloem mee voor de soldaten en zing ze toe!

4 Eén zijn, zij aan zij

'Doe het niet voor jezelf maar voor je land en volk', adviseert Aya. Als iedereen er voor zichzelf staat, dan geeft het je niet de benodigde kracht. Belangrijk is ook om je over onderlinge strubbelingen heen te zetten. Op het Tahrirplein stonden moslims en christenen zij aan zij. Als de moslims gingen bidden vormden de christenen een haag om hen heen ter bescherming. Houd in het achterhoofd dat jullie allemaal een beter land krijgen als die rotzak weg is, zegt Aya. Maar dat geldt niet voor alle Arabieren: 'De Libiërs hebben geen revolutie, ze doen ons, Egyptenaren gewoon na. Libiërs hebben niets te klagen.'

5 Goede organisatie is het halve werk

'Het zit hem allemaal in de organisatie', zegt Rafik op straat. Plan je demonstratie via internet, mobiliseer zoveel mogelijk mensen. Een goed protest is een lang protest. De Egyptenaren moesten achttien dagen op het Tahrirplein zitten voordat Mubarak vertrok. Dat hou je nooit vol zonder goede coördinatie. Bouw tenten waar mensen in kunnen slapen. Maak provisorische wc's, zodat je niet weg hoeft. En sla ook genoeg eten en drinken in, want de winkels zijn gesloten uit angst voor plunderingen, dus daar kun je je honger niet stillen.

6 Leer flink te incasseren

Veel draait om je incasseringsvermogen. Dikke kans dat je klappen krijgt, of zelfs nog erger. Tijdens een revolutie vallen doden, hier in Caïro zeker driehonderd. Schrale troost: als je komt te overlijden tijdens het protest, dan word je daarna wel als martelaar vereerd. Vandaag wordt er op het Tahrirplein een gigantisch feest georganiseerd ter ere van de doden, die ongetwijfeld een mooi plekje in het hiernamaals krijgen.

7 Wel even netjes opruimen

Revolutie geslaagd? Wel even netjes opruimen! In Caïro zijn jongeren al dagen bezig om de straten op te knappen. Stoepranden en lantaarnpalen worden van nieuwe likjes verf voorzien. Van de vuilnisbelt die de laatste weken op het Tahrirplein ontstond is helemaal niets meer over. En toen de gehate politie zich de afgelopen dagen niet liet zien, gingen jongeren zoals Mido het verkeer zelf maar regelen. 'Om iets goeds terug te doen voor de stad. Dat is onze verantwoordelijkheid.'

Disclaimer

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Steek jezelf niet in de fik. Kijk maar naar Marokko.

Q&A Bahrein

'Wat gebeurt hier allemaal!'

In Bahrein kunnen ze nog wel wat demonstratiehulp gebruiken, zag autocoureur Giedo van der Garde.

Peter Wierenga
Amsterdam

Zo val je ongewild met je neus in de geschiedenis. Vanaf zijn hotelkamer zag Giedo van der Garde hoe demonstranten midden in de nacht opgejaagd en beschoten werden in de hoofdstad van Bahrein. De GP2-racer zette meteen een minivislag met foto op Twitter.

Doden. Gewonden. Vermisten. 'Ik voel me redelijk veilig, ik ben niet zo snel bang. Maar je denkt wel: wat gebeurt hier allemaal! Het was woensdagnacht een gekkenhuis op het plein voor ons hotel. Knal boem – schoten, sirenes en politie. We zijn in de ochtend nog wel naar het racecircuit gegaan, dat was ook heftig. Op de rijbaan in de andere richting stonden militairen en om de 500 meter blokkades – ook tanks – om demonstranten tegen te houden.'

De sjiiitische demonstranten eisen het vertrek van de soennitische koning Hamad Ibn Isa al-Khalifa. Heb je even snel je kennis van het Midden-Oosten bijgewerkt? 'Nou, een beetje. Je ziet wel het

nieuws, maar je bent intussen natuurlijk ook druk bezig met de voorbereiding op de race. Toen we zondag aankwamen, was het nog redelijk rustig. Er waren maar een paar honderd mensen op straat, we zijn zelfs nog wat wezen eten in de stad. De groep demonstranten was vanochtend aangezwollen tot zo'n veertigduizend man. Het hotelpersoneel was erg bezorgd en vertelde dat een winkelcentrum aangevallen is. Maar wij hebben zelf niets gevoeld van dreiging tegen buitenlanders.'

Kende je dit piepkleine staatje al een beetje?

'Twee jaar geleden was ik hier ook. Het is een prima land, maar anders dan Dubai of Qatar. Er zijn hier minder van die enorme splinternieuwe gebouwen. Bahrein moet het meer hebben van toerisme. Uit buurlanden komen ze speciaal om te feesten, want hier mag je wel gewoon drinken en roken.'

De race is afgelast. Wat nu?

'Ja, dat is balen, maar ik snap natuurlijk wel waarom. Nu proberen we zo snel mogelijk weer terug te komen. Mijn team Addax is dat aan het regelen. Ook voor mijn vader. Die was toevallig met een keertje overgekomen om mij eens live aan het werk te zien...'

Onder het mes

In China ontdekten artsen bij een man van 37 de oorzaak van zijn migraine: hij liep al vier jaar met het afgebroken blad van een mes in zijn hoofd.



MC Veni

De Oegandese president Museveni (67) komt binnenkort met een rapalbum. Een rapnummer dat hij eerder uitbracht werd al een grote hit.



Toch negen planeten?

Er komt misschien een nieuwe planeet bij in ons zonnestelsel. Het bestaan van de planeet, genaamd Tyche, is alleen nog niet bewezen.